

De Achterban

**Nieuwsbrief van OBS De Achtsprong
nr. 17 (4 juli 2017)**

Stromenlaan 128a
3448 CH Woerden
0348-410005



Afronden van het schooljaar

De laatste weken staan in het teken van afronden, maar vooral ook het voorbereiden op het nieuwe schooljaar. We nemen afscheid van collega's, maar verwelkomen ook weer een nieuwe collega in groep 7-8. Tijdens de wenochtend op woensdag zijn alle kinderen in hun groep van volgend schooljaar, samen met de leerkrachten. En vanaf vrijdag 12.00 uur start voor iedereen de zomervakantie!

Wij kijken terug op een goed schooljaar, en willen iedereen bedanken voor alle hulp tijdens het afgelopen schooljaar! Wij wensen u alvast een goede vakantie toe en zien u graag weer op maandag 21 augustus!

Nieuws uit groep 1-2

Afscheidskring

Aanstaande vrijdag is alweer de laatste schooldag voor de zomervakantie. We nemen die dag afscheid van de kleuters die naar groep 3 gaan, maar ook van juf Anne en juf Bouchra. We willen hier even met elkaar bij stil staan tijdens een speciale afscheidskring op vrijdag 7 juli om half 9. De ouders van de kinderen uit groep 1 en 2 zijn hierbij van harte welkom.

Afscheid collega's

Na 23,5 jaar op 't Ravelijn/Achtsprong gewerkt te hebben, ga ik de veilige omgeving verlaten en een sprong in het diepe maken.

't Vogelnest in Bodegraven wordt mijn nieuwe school na de zomer. De kinderen van groep 6 worden mij toevertrouwd. Niet meer samen met Monique. Oei!!! Wat zal ik haar gaan missen.

En niet alleen haar, maar al mijn andere lieve collega's. En al de kinderen die bij mij in de groep gezeten hebben. Soms zie ik ze nu terug als vader of moeder. Waar is de tijd gebleven?

Ik heb een heleboel geleerd in al die jaren. Ook al is 't Vogelnest geen Daltonschool, ik ga zeker toch proberen wat van de Achtsprong daar in te passen. Bodegraven is gelukkig niet de andere kant van de wereld. U zult mij dus best nog wel eens zien. En mijn collega'sdie zijn nog niet zo gauw van me af!





Na 13 jaar met veel plezier te hebben gewerkt, ga ik vanaf augustus 2017 aan de slag op de Andersenschool. Ik kijk terug op heel fijne jaren en ga de school en alle mensen vreselijk missen, maar Woerden is klein, dus we komen elkaar vast nog eens tegen!

Bedankt voor alle fijne herinneringen en tot ziens!

Beste leerlingen en ouders / verzorgers van leerlingen van OBS De Achtsprong.

Toen ik een aantal jaren geleden de overstap maakte van de Rembrandt van Rijnschool naar de Achtsprong, moest ik best wel even wennen. Ik kwam van een klassikaal georganiseerde school, waar ik als leerkracht eigenlijk bijna alles bepaalde, naar een Daltonschool. Gelukkig kreeg ik van het zittende team antwoord op al mijn vragen over hoe het hier op school allemaal geregeld was en ik volgde de Daltoncursus. Gelukkig wende alles vrij snel en vond ik mijn draai hier op school. Samen met de leerlingen bouwde ik meestal (er was natuurlijk ook wel eens een conflictje) een prima sfeertje op en ook samen wisten we vooruit te komen op onderwijsgebied.

In al die jaren heb ik met veel plezier met groep 7 en/of 8 meegedaan aan de maquettewedstrijd en ook werd er steeds een zelfgemaakte eindmusical op toneel gezet. Eigenlijk kan ik dus zeggen: ik ben een tevreden mens. Ik heb gewerkt met een bijzonder leuk team, leuke leerlingen (met originele ideeën, zoals De Nacht Van Acht) en betrokken ouders. Bedankt daarvoor. Nu ik dan met pensioen ga, kan ik terugkijken (letterlijk, want ik heb aardig wat foto's, dvd's van kampen en musicals) op leuke jaren. Speciaal wil ik de huidige groep 7/8 bedanken voor een erg leuk jaar. Natuurlijk werd er ook wel eens gemopperd, maar ik kijk terug op een goed jaar. Het ga jullie goed.

Meester Johan



Vakantierooster en jaarkalender 2017-2018

Op onze website kunt u een overzicht vinden van de vakanties in 2017-2018. Ook staan daar de vrije middagen en studiedagen vermeld. Bij de start van het schooljaar ontvangt u van ons de jaarkalender. Wij streven ernaar om zoveel mogelijk activiteiten hierop te vermelden. Soms gebeurt het echter dat er in een later stadium veranderingen optreden. Wij zullen u in dat geval zo snel mogelijk informeren. De jaarkalender komt in twee delen. Na de zomervakantie ontvangt u de kalender t/m de maand januari. En na de herfstvakantie t/m de maand juli.



Vakantierooster

Afscheid van school en van de ouderraad

Ik ben Lisette Saarloos en dit is mijn laatste jaar verbonden als ouder aan deze school. Dat betekent tevens dat ik afscheid ga nemen van de ouderraad, waarvan ik 10 jaar lid ben geweest, waarvan 9 jaar als penningmeester. Kinderen worden groot, mijn oudste gaat volgend jaar alweer naar de 4^e klas van de middelbare school en de jongste gaat volgend jaar naar de brugklas.

De ouderraad is op zoek naar nieuwe leden!

Regelmatig is de school op zoek naar extra hulp om activiteiten en feestelijkheden te kunnen organiseren. Naast die extra hulp is het fijn als er vanuit de ouderraad mee wordt gedacht over het organiseren van dit alles. Met o.a. mijn vertrek ontstaan er weer lege plekken in de ouderraad die wij graag weer opgevuld zien.

Wat houdt het eigenlijk in, 'In de OR zitten?'

Allereerst hoef je je niet te verdiepen in heel nieuwe dingen. Veel activiteiten verlopen volgens bestaande afspraken en eerdere ervaringen. We vergaderen ca. 6 keer per jaar, gedurende 2 uur. We bespreken welke activiteiten er op de kalender staan en waar de OR bij kan ondersteunen. Om de taken goed te verdelen, spreken we van te voren af wie aan welke commissie deelneemt. Zo kun je zelf je voorkeur aangeven welke activiteit je wilt helpen organiseren.

'Dan moet ik zeker elke keer dat er een feest is vrij nemen van mijn werk?'

Natuurlijk niet! Het hangt wel af van de dag waarop een feest valt. Ik had zelf de stelregel dat 2 van mijn vrije dagen voor school waren, maar dat bepaalt natuurlijk iedereen voor zichzelf. Als je geen vrij kan krijgen op de dag dat je eigenlijk wel bij het feest aanwezig zou zijn, kun je ook altijd iemand anders inschakelen die jouw taken waarneemt. Als OR-lid ben je betrokken bij de school en maak je een aantal activiteiten van dichtbij mee!

'Word je al enthousiast?'

Nogmaals kort, het kost je echt geen hele avonden of dagen! En het is erg leuk om met het team samen te werken aan de leuke herinneringen die de kinderen in hun basisschooltijd opbouwen. Probeer het eens voor een jaartje, en kijk dan of het bevalt en misschien blijf je dan wel veel langer hangen!

Ik neem aan het eind van het schooljaar afscheid met een heleboel leuke, grappige en fijne herinneringen en dat wens ik jullie als ouder in de OR ook toe!
Lisette Saarloos, moeder van Lianne (groep 8)





Verjaardagen

4 juli	Sietske, groep 8
18 juli	Alex, groep 4
25 juli	Ismail, groep 6
26 juli	Noah, groep 5
31 juli	Tessa, groep 3
31 juli	Jesse, groep 7
31 juli	Rafiq, groep 2